



Mellem Danmarks ti første håndværkertegneskoler

Før 1810 eksisterede der, så vidt man ved, fem håndværkertegneskoler i Danmark: Ålborg, Helsingør, Kolding, Randers og Svendborg. Omkring 1830 var der yderligere etableret skoler i Grenå, Næstved, Præsto og Roskilde i Algade nr. 4 (foto).

Allerede den 14. maj 1831 indkaldte "Committeen for den geometriske Tegnings Udbredelse" i Roskilde til oprettelse af en skole i byen. Skolen blev indrettet til 24

elever, der modtog undervisning 46 uger om året i geometrisk tegning, ornamenttegning og frihåndstegning tre aftener om ugen fra klokken 17 til 20.

Mestrene klagede ved flere lejligheder over at skulle undvære deres drenge så længe! Skolen måtte lukke efter få års undervisning på grund af manglende tilgang.

Roskilde Tegneskole årsberetning 1841

Stiftende møde 6. februar 1840. Skolens navn: Roeskilde Tegneskole. Skolens start: Mandag d. 17. februar 1840 kl. 6 aften.

Der havde meldt sig 23 elever, deraf 5 svende. Mellem disse figurerer *Conrad Weber*, en bror til den Harald Weber, der går på valsen (se side 56) og en kort tid er lærer på skolen. – Undervisningen er fastsat til 4 timer ugentlig, hver mandag og lørdag fra 6 aften til 8 aften.

Fag: Frihåndstegning 2 timer. Geometrisk tegning 2 timer. Antal lærere: 2, malermester Fjeldsted og malermester Ehlers. Skolegebyr: 2 Mk. (mark) pr. måned plus 48 skilling i lysepenge pr. halvår.

Balance for halvår
52 rdl. 5 mk. 10 sk.
Lærerlønninger
30 rdl. 0 mk. 0 sk.
Elevens skolepenge
46 rdl. 6 mk. 0 sk.
Tilskud
15 rdl. 5 mk. 10 sk.

Skolens komité:

Formand, kammerråd *C. Hansen*, kancelliraad *Liebe*, kjøbmand *Søren Borch*, møller *P. Brønneiche*, urmager *Espersen*, sadelmager *Madsen*, skræddermester *I. Lundstrøm*, captain *Sveistrup*, justitsraad *Foss*, raadmand *G. Fritz*, provst *Gad*, professor *Bloch*, og farver *Svane*.

Underskrivere af protokollen: Borgmester *Müller*, snedkermester *L. Hansen* og farver *P. Rasmussen*. Skolen fungerer i Algade fra 1840-1863 – da mangler elevtilslutningen. Skolen var derfor ude af drift til 1867, hvor rådmand *Glückstadt*, pastor *Tholstrup*, skomager *Clausen*, maler *Kyhse* og miniaturemaler *Greve* træder sammen og sætter skolen igang igen med et sparekassetilskud på 100 rbd. Herefter får skolen navnet: Roskilde Haandværkeres Aftenskole.



Uddrag fra "At lære er at leve. Roskilde tekniske Skole 150 år".

Tekst og redaktion: Sven Stigø. Grafisk tilrettelæggelse: Finn Jørn Jakobsen. Farvefotos: Hans Jørgen Ørsløv.

Andre illustrationer og fotos: Lokalhistorisk bibliotek, Roskilde. Roskilde Museum. Statens erhvervshistoriske Arkiv, Århus. Teknisk Museum, Helsingør.

Arbejdsbevægelsens Bibliotek, Folkets Hus, København. Sats, repro og produktion: reaVision A/S. Tryk: Bonde's A/S. Bogbind: L.J. Bogbinderiet, Roskilde.